



Af Lone Carmel

Kandidat i pædagogisk psykologi, er familierådgiver, terapeut og tilbyder virksomhedsrådgivning, familierådgivning og terapi

www.relation.dk

Loppemarkeder dukker op mange steder.
Familier rydder op. Ting skifter hjem.

BRUGT

er smukt

Imange familier har der være tradition for, at mindre børn arvede cykler fra de større søskende. Før i tiden også legetøj og tøj – antageligvis på grund af økonomien. Så kom der en periode med forbrug og merforbrug.

Nu er bøtten vendt i mange familier. Genbrug er mere hot og er igen en integreret

I mange år har vi selv i vores familie, givet eller solgt vores legetøj sammen med andre børn. Det er ikke fordi der er mange penge i det. Men processen og relationerne har en stor værdi. Børnene får en stor oplevelse ved, at mindre børn kan blive glade for deres gamle legetøj. For dem er det helt naturligt, at vi modtager eller køber noget brugt, og at deres ting og tøj videregives eller sælges. At sige farvel til sine ting er også en proces.

Loppe- og genbrugsmarkeder

For os er det sjovest at være på loppe og genbrugsmarkeder. Mine børn finder det sjovt at tale med andre børn og fortælle dem om legetøjet. Hele familien holder af at lave loppemarked. Senest gjorde vi det med andre i kvarteret, og dem der ikke havde noget at sælge var med til at sørge for kaffen ved boderne. Til årets vejfest skulle man donere noget genbrug til bankospillet, og alle var vilde med gaverne man kunne vinde.

Nogle foretrækker butikkerne eller de nyere reoler, man kan leje for at sælge sine ting. For andre familier, er nettets tilbud og genbrug en mere tilgængelig platform.

Nyere steder på nettet, hvor masser af børneting skifter hænder, er støt voksende. Måske på grund af overforbruget en periode eller måske fordi det kan føles godt at kunne genbruge tingene. Når man skal flytte rundt på værelset eller give gaver, er det mere naturligt at kigge på genbrugssiderne først.

Flere af de voksne tænker deleøkonomi – nogle bytter møbler i familier eller med naboer. Andre sætter det ud på fælles områder. For hvad den ene ikke kan anvende, kan den anden bruge. Så at bruge brugt er ofte smukt.*



Genbrug er mere hot og er igen en integreret livsstil for mange familier.

ret livsstil for mange familier. Selv blomster er nu genbrugelige og tørrede i mange familier. De voksne har længe gjort det og nu gør børnene det også.

De børn der nu vokser op, er i de fleste familier helt med på at sortere affald. Sådant var det ikke i min barndom. De er vant til at lægge tingene efter madaffald og restaffald, plastik og metal. Her er de yngre ofte hurtigere til at lære sorteringen end de ældre.

På skolevejen

På vores skolevej står der permanent en bod, hvor man bare kan tage legetøj gratis. En stor fornøjelse, både for vores børn, men også for den familie der har sat det ud. Det at se at andre børn bliver glade for noget, man selv er færdig med, er en stor fornøjelse.